

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουδαπέστη-Βιέννη-Βελιγράδι

Από Δευτέρα 10 έως Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκπαιδευτική εκδρομή της Γ' Λυκείου του σχολείου μας στη Βουδαπέστη και Βιέννη δια του Βελιγραδίου.



Στο Βελιγράδι, επισκεφτήκαμε το φρούριο Καλεμέγκταν χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και συνεχίσαμε με την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο.

Στη Βουδαπέστη, επισκεφτήκαμε στην πλατεία Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα παραδοσιακά κτίρια και το κοινοβούλιο. Στη συνέχεια περάσαμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των ψαράδων είδαμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας στην οποία γίνονταν οι στέψεις

των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ είχαμε μια πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, επισκεφτήκαμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Βραδινή περιήγηση της πόλης με κρουαζιέρα στον Δούναβη και διασκέδαση στα παραδοσιακά βιολιά της πόλης.



Στη Βιέννη, επισκεφτήκαμε το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, την περίφημη Ρινγκ Στράσσε, όπου είδαμε το Ανάκτορο του Χοφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το Τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Επισκεφτήκαμε την ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Εκεί είχαμε χρόνο ελεύθερο στην πόλη και στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της.

Επίσης, επισκεφτήκαμε τα περίφημα παραδουνάβια χωριά της Ουγγαρίας και το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπο πολλών φημισμένων καλλιτεχνών.

Η εκδρομή, λοιπόν, κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη, αφού η μετακίνηση έγινε με ασφάλεια, τηρήθηκε το πρόγραμμα, οι μαθητές- συμπεριφερόμενοι άψογα- επισκέφτηκαν ιστορικά μνημεία, τόπους θρησκευτικού ενδιαφέροντος, γνώρισαν νέους τόπους με διαφορετικά ήθη και παραδόσεις, γνώρισαν την

ιστορία διαφορετικών λαών και την ανθρωπογεωγραφία τριών χωρών,
πλούτισαν τις εμπειρίες τους, ανανεώθηκαν ψυχικά και σωματικά .